

Van de voorzitter



WAT WAS HET EEN LEUK SEIZOEN!

Op 16 oktober hebben we onze laatste schenkdag gehad met een optreden van Quatro Saxophonisch. Het was prachtig weer, er waren veel bezoekers en de muziek was meeslepend. Wat een geweldige afsluiter! Net als elk jaar hadden we daarna met de vrijwilligers en de schippers een gezamenlijke maaltijd op ons prachtige plekje. Het was zulk zacht weer dat we pas opbraken toen het begon te schemeren. Dat is in oktober toch ongekend!



Wat het seizoen ook zo geslaagd maakte, was dat we niet gewoon zes optredens hadden, maar negen! Dat kwam omdat alle bandjes, muziekgroepen en koren met wie we contact hebben, na corona weer zo graag wilden optreden, dat het aanbod groter was dan het aantal laatste

zondagen van de maand, de dagen waarop we normaal gesproken een optreden hebben. Dus hebben we drie optredens ingelast, halverwege de maand. Wat een feest! Zowel voor de optreders, als voor de vrijwilligers, als voor het publiek was dat genieten.



En we hadden dit seizoen geen last van hoogwater. We konden de hele periode lekker doordraaien. Er dreigde dit jaar zelfs laag water! Never a dull moment! Gelukkig bleef ondanks het lage water de pont gewoon varen en bleven we verzekerd van fietsende en wandelende voorbijgangers die bij ons iets kwamen eten en drinken.

Wat elk jaar een domper is, is het vandalisme waar we last van hebben. Eén zondag hebben we niet kunnen draaien omdat vandalen hadden geprobeerd onze hangsloten te kraken. Dát was niet gelukt, maar de sloten waren zo ontzet dat de vrijwilligersploeg die klaar stond en de schipper er samen niet in slaagden

binnen te komen. Jammer, want het was zulk mooi weer.

En wat voor ons het seizoen helemaal top maakte was onze vrijwilligersploeg. We begonnen met twaalf nieuwe mensen en 18 ervaren vrijwilligers. In het begin hebben we er hard aan getrokken om de nieuwelingen in te werken,



maar al heel snel draaide iedereen soepel mee. En er ontstond ook al heel gauw een sfeer van gezelligheid, betrokkenheid en samenwerking. Wat een weelde! We hebben nu al zin in seizoen 2023!

Na heel veel jaren het secretariaat van onze stichting te hebben verzorgd, gaat Margreeth de Haan daar nu mee stoppen. Margreeth, heel veel dank voor al het geregeld, geschrijf en georganiseerd. Er ging nooit iets mis en dat kwam van jouw accuratesse!

Trudy Gerritsma heeft dit seizoen al meegedraaid in het secretariaat en gaat het overnemen van Margreeth. Gelukkig, want de secretaris is de spil van onze theeschenkerij.

Alle bezoekers, bedankt voor jullie gezelligheid en jullie omzet! Kom ook volgend jaar vaak langs!

Tot dan!

Even voorstellen.

Mijn naam is Trudy Gerritsma en sinds dit jaar mag ik de theeschenkerij ook secretarieel ondersteunen naast het theeschenken en het verzorgen van de PR voor de optredens wat ik al enkele jaren met heel veel plezier doe. Nu ik met prepensioen ben heb ik meer tijd om vrijwilligerswerk te doen. Naast de theeschenkerij ben ik ook routecontroleur voor het wandelnetwerk in Overijssel en voor Schone Rivieren onderzoek ik 2x per jaar een stuk van de oever van de IJssel bij Kampen. We brengen in kaart welk en hoeveel afval aanspoelt en proberen de herkomst te achterhalen. Zinvol werk wat mij betreft. Daarnaast ben ik een fervent wandelaar en wil ik jullie graag de tip geven om eens het Voermanspad te wandelen als je dat nog niet hebt gedaan. Vanaf de theeschenkerij kun je het pad aan de overkant zien.

Het Voermanspad is een 3,5 kilometer lange gemarkeerde wandeling door het IJssellandschap van Zwolle. Het is het gehele jaar toegankelijk, behalve als de rivier buiten de oevers treedt. Een rondje wandelen (van dijk tot dijk) is alleen mogelijk van mei tot en met september en met een zelfbedieningsvoetveertje steek je de Schellerwade over. De overige maanden moet je dezelfde heen- en terugweg nemen.



En ook dit jaar hebben vele gasten in ons gastenboek geschreven en de opmerkingen doen ons bijna blozen. Hierbij een greep uit de reacties:

Wat een mooi concert hier bij Oldeniel DIK GENIETEN dank jullie wel vrijwilligers en muzikmakers.

Gezellig met de kinderen de veer overgegaan speciaal naar Oldeniel voor een kop thee. Ook nog kunst te bekijken 😊 Tot de volgende keer!

Heerlijke koffie met de allervriendelijkste bediening en een onbetaalbaar uitzicht!

Genoten van appel-citroencake en Oldenielthee. Fijne sfeer en service. Heerlijk aan de IJssel

VRIENDEN van OLDENIEL
Theeschenkerij Oldeniel is een stichting die alleen werkt met vrijwilligers en zonder subsidies. Wij zijn wel afhankelijk van Vrienden en kunnen elke Vriend goed gebruiken.
De Theeschenkerij steunen? Dat kan al met tien euro per jaar. Je kunt een bedrag overmaken op **NL89TRIO0390388904 t.n.v. Stichting Culturele Theeschenkerij Oldeniel te Zwolle.**
Als Vriend krijg je tweemaal per jaar een nieuwsbrief. Wil je meer informatie? Ga naar oldeniel.nl en stuur een e-mail met je vraag.

Wat een heerlijk en gezellig plekje om een pauze te houden en ondertussen naar de bootjes te kijken. Lekkere thee/koffie en wat te eten.

Wij hebben een heerlijk plakje cake gegeten. En in het zonnetje gekeken naar het pontje.

Mooie plek aan de IJssel. Heerlijk terrasje in de zon. Voor herhaling vatbaar.

En ook op de socials ontbreken we niet:



Volg ons ook op Facebook!